



Emmaus in crisis

Emmaus, 20 maart 2020

Beste vrienden van Emmaus,

Het zijn onwerkelijke tijden. Straten zijn leeg, grenzen zijn dicht en kerkklokken luiden voor hoop en troost. Christenen bereiden zich wereldwijd voor op Pasen, maar zullen veelal zijn aangewezen op TV of internet, omdat publieke vieringen zijn afgelast.

Bezinningscentrum Emmaus is leeg.

Helemaal leeg. Of nee..., een enkele medewerker is er nog. Meliha en Julie, van de huishoudelijke dienst, zijn nog aan het werk, geassisteerd door Pieter (20), die ons sinds enkele weken dagelijks als vrijwilliger komt helpen. Het wordt grondig aangepakt. Alle gordijnen worden gewassen, plekken waar nooit iemand komt of kijkt, worden schoongemaakt.

En ook op de administratie wordt nog gewerkt. Op de eerste plaats is er contact met onze groepen gasten, die net als wij in onzekerheid verkeren. Nu er wekenlang geen gasten zullen zijn, hebben Mark en Guido maandag een lijst gemaakt van alle dingen die in de tussentijd gedaan kunnen worden (de website, PR, werving van nieuwe gasten en vrijwilligers, inkoop, technische zaken, controle van facturen, etc.).

En Leon? Onze nieuwe kok blijkt een verdienstelijk schilder te zijn en hij wil graag blijven komen om Emmaus mee door de crisis te helpen. En voor het eerst is hij nu weekendenlang aaneengesloten vrij! Rector Bart doet ondertussen nog altijd dagelijks de H. Mis, in kleine kring weliswaar, en Maarten is na een periode van griep ook weer aangesloten. Karel en Tiny zijn nog steeds nagenoeg iedere dag voor kortere of langere tijd op Emmaus, voor zover de Coronamaatregelen dat toelaten.

Dat alles klinkt misschien gemoedelijk, maar er zijn toenemende zorgen. Emmaus wordt hard getroffen door de crisis.

Guido Vergouwen (voorzitter):

Het is hartverwarmend om te zien hoe de medewerkers hun schouders blijven zetten onder de missie van ons huis, ondanks de onzekerheid waar zij ook zelf in verkeren. Besef goed dat we alleen al in de eerste 4 weken van de kabinetsmaatregelen ca. 2.100 overnachtingen hebben moeten afzeggen. Dat is ongeveer 15% van ons jaartotaal. Daarmee missen we bijna € 80.000 aan inkomsten. Emmaus zal diep de rode cijfers in duiken, als er niets gebeurt. Alleen al door die eerste vier weken wordt het moeilijk



Emmaus in crisis

om aan het einde van het jaar aan onze verplichtingen te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de doorlopende kosten van energie en aan de rente- en aflossingsverplichtingen op de leningen voor de Gabriëlvleugel. We hebben grote investeringen en onderhoud daarom uitgesteld en doen er alles aan om Emmaus financieel overeind te houden. Het zijn onwerkelijke tijden. Ik zie het in mijn werk als advocaat ook terug: de telefoon staat roodgloeiend. Bedrijfsovernames worden geannuleerd, contracten worden opgezegd. Het is surrealistisch.

Maurice Schemkes (penningmeester):

Dat klopt. We doen er alles aan om gebruik te maken van de beschikbare steunregelingen. Mark en Guido hebben maandag meteen al werktijdverkorting aangevraagd en er is inmiddels ook al een eerste contact geweest met een van onze grootste schuldeisers. Maar hoe belangrijk het materiële ook is, we vergeten niet te bidden. We hebben als bestuur meegedaan aan de oproep om een internationale gebedsketen te vormen. En we realiseren ons terdege dat gezondheid belangrijker is dan geld. Tegelijk hebben we als bestuur de opdracht en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de bijzondere plaats van gebed, die Emmaus is, ook na de crisis christenen kan blijven ontvangen.

Maarten en Marjolein Over (beheerder-directeur en oud-bestuurslid):

Emmaus verzorgt jaarlijks ca. 17.000 overnachtingen. We willen er alles aan doen om dat te behouden. Deze tijd vraagt van ons als medewerkers dat we een extra stap zetten. Onze groep is klein, maar iedereen is zeer gemotiveerd. Bovenal voelen we de liefde van God en weten we ons geborgen in Zijn vaderlijke hand. Als Afghanistan-veteraan heeft Maarten ook crisis gekend en we voelden ons altijd gesteund door deze tekst: "The tiny seed knew that in order to grow it needed to be dropped in dirt, covered in darkness and struggle to reach the light."

Bart Theunissen (rector):

Ik bid voor alle vrienden van Emmaus. Ik kijk naar de monstrans in de kleine kapel van Emmaus en voel dat ik jullie het volgende moet zeggen: Jezus kent onze situatie. Hij is met jou. Durf uit jezelf te treden. Laat jezelf los. Kijk naar de ander. Kijk naar hen die in nood zijn. Kijk naar hen die het moeilijk hebben. Bid voor hen; help hen. En weet je wat: als jij jezelf zo loslaat en de ander helpt, al is het maar met een beetje liefde, weet dan, dat je in Jezus ogen iets groots hebt gedaan. En als je zo naar de ander kijkt en met de ander bezig bent, vergeet dan ook Emmaus niet!

Karel en Tiny Pouwels (bestuurslid en oud-bestuurslid):

De meesten van jullie die deze brief lezen kennen ons van heel nabij of van iets verder weg. Met velen van jullie hebben we als vrijwilliger of gast



Emmaus in crisis

samengewerkt en zijn we over bergen en door dalen gegaan. Jullie weten dat wij in onze vriendenbrieven vaak schreven: "Als de Heer het huis niet bouwt, zwoegen de arbeiders tevergeefs." En dat geldt nog steeds. Maar wij weten ook dat de Heer vaak bouwt via mensen. Wij willen een beroep op jullie doen om, voor zo ver mogelijk, Emmaus met gebed en/of op financiële wijze te steunen. Iedere bijdrage hierin is meer dan welkom.

Emmaus (1921-2021)

Volgend jaar hopen we te vieren dat Emmaus 100 jaar bestaat. Het was in de destijds nog voorlopige kapel (nu de Mariazaal) dat op 21 augustus 1921 de eerste mis werd gelezen. Het huis kreeg de naam *Missiehuis St. Lambertus*, vernoemd naar de missionaris die in de zevende eeuw het evangelie bracht naar Limburg en Brabant. Op 3 september 1921 betrokken de eerste novicen, genaamd Gezellen van het Goddelijke Woord (SVD) het huis, in voorbereiding op hun missiewerk in met name China. Decennia later, in 1955, werd het missiehuis een huis van barmhartigheid, toevertrouwd aan de Broeders van Johannes de Deo; en in 1989 kwamen die beide sporen samen en kreeg het huis de naam Emmaus. Sindsdien biedt het huis niet alleen plaats voor gebed, bezinning en barmhartigheid, maar wil het ook een baken zijn van ontmoeting, missie en evangelisatie.

Vanaf het eerste begin is de steun van weldoeners essentieel geweest voor ons huis. Het was Willem van Iersel die in 1920 grond schonk en de bouw van het kloosterdeel mogelijk maakte (de huidige Michaëlvleugel). En bij de inwijding schonk hij iets wat hem persoonlijk zeer dierbaar was: een bijzonder schilderij van het H. Hart, geschilderd door H. Magaretha Maria Alacoque. De liefde voor het H. Hart deelden Piet en Trude Derks met Willem van Iersel en in 1989 schonken zij op hun beurt de H. Hartvleugel (de huidige Rafaelvleugel). En het waren, meer recent, weer andere weldoeners die een fors deel van de bouwkosten voor de Gabriëlvleugel bijeenbrachten.

Een kleine 100 jaar na de start van het missiewerk te Helvoirt weten nog steeds heel veel gasten Emmaus te vinden als plaats van ontmoeting en gebed. Het huis telt jaarlijks rond de 17.000 overnachtingen en ontvangt daarnaast ook veel daggasten. Christenen van nagenoeg alle denominaties voelen zich thuis op Emmaus. Het huis staat open voor ieder die haar christelijke wortels en missie respecteert.

Emmaus heeft een sluitende exploitatie, maar die is niet mogelijk zonder de tientallen vrijwilligers en weldoeners, die genereus hun tijd en/of financiële steun geven. In deze bijzondere tijden doen wij in vertrouwen een beroep op u om de bijna 100-jarige missie van ons dierbare huis te beschermen en het voortbestaan van dit christelijke project te steunen. In de eerste plaats



Emmaus in crisis

met uw gebed, maar zo mogelijk ook met uw gulle gaven. Dat kan zowel in natura, als via misintenties met stipendia (zie onder). Maar ook als gift in geld; en wie weet, over niet al te lange tijd weer in de vorm uw tijd als vrijwilliger of vriend van Emmaus.

We realiseren ons dat dit niet alleen voor Emmaus bijzondere tijden zijn, maar dat het voor jullie zelf heel spannend kan zijn. Wees ervan verzekerd dat er dagelijks een H. Mis is op Emmaus en dat wij alle mensen die lijden en die extra vatbaar zijn voor het coronavirus in gebed brengen bij God, die we onze Vader mogen noemen, op voorspraak van de H. Lambertus, de patroonheilige van ons mooie missiehuis.

Dank voor uw steun!
Verenigd in gebed,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.' with a flourish.

Guido Vergouwen
Maurice Schemkes
Karel en Tiny Pouwels
Maarten en Marjolein Over
Bart Theunissen (pr.)

ANBI

RKI Bezinningscentrum Emmaus is een erkende ANBI-instelling. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting. Na overmaking van uw gift aan Emmaus (IBAN: NL83RABO0157339351) ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging ten behoeve van uw jaaropgave.

Misintenties

Misintenties kunnen worden opgegeven via (bij voorkeur) e-mail: (misintenties@bezinningscentrumemmaus.nl); maar uiteraard ook telefonisch, via onderstaande nummers. U steunt Emmaus met 15 euro (of 95 euro voor een noeven). Rector Bart Theunissen celebreert de mis met intentie.

Contact

U kunt ons gewoon bereiken per telefoon (0411 - 64 37 25 / 06 18 503 410) of e-mail (info@emmausbezinningscentrum.nl). Wij vertellen u graag meer over stipendia, ANBI-giften en registratie als vrijwilliger/vriend van Emmaus.