



Emmaus in crisis

Emmaus, 25 mei 2020

Beste vrienden van Emmaus,

Kort voor Pasen hadden we voor het laatst contact via deze periodieke bestuursbrief. Sindsdien is er veel veranderd: bij ons in Emmaus en bij u in het land. Nu het aantal besmettingen terugloopt, kunnen we een eerste balans opmaken.

Henk de Wildt (57) is ons ontvallen. Meer dan 25 jaar kwam hij met zijn gezin een paar keer per jaar naar Emmaus. Zijn zoon Peter heeft u vast weleens gezien. Dat is een van onze jonge vrijwilligers. Het overlijden van Henk laat zien dat het virus ook kerngezonde vijftigers kan treffen. Zijn laatste woorden, voor hij aan de beademing ging, luiden: "*Vertrouw op Jezus!*" Henk laat een vrouw en een prachtig gezin van 7 kinderen achter. Bewust en dankbaar ontving hij de laatste sacramenten. We steunen Peter en de anderen waar mogelijk... en we vertrouwen op Jezus...

Verder is nog iemand anders ons ontvallen. Een letterlijk en figuurlijk oude bekende van Emmaus namelijk pastor Ton Sanders. Ton had de gezegende leeftijd van 91 jaar. Ton heeft op veel manieren Emmaus vele jaren gesteund. Mag hij voor eeuwig thuis zijn bij zijn hemelse Vader.

Een tijd als deze, en getuigenissen als deze, doen ons beseffen dat ons leven niet maakbaar is. Hoezeer we onszelf er ook van kunnen overtuigen dat we alles uit het leven moeten halen, dat we de dag moeten plukken, dat we aan anderen moeten laten zien hoe bijzonder ons leven wel niet is, aan het einde van de dag ligt ons leven in Gods hand. Als alle verworvenheden wegvallen, ja als zelfs de toegang tot onze kerken wegvalt, is het enige wat we overhouden ons vertrouwen in Jezus. Hoe een leven ook loopt, het ligt in Gods beschermende hand. Het Hart van Christus brandt van liefde!

In de vorige bestuursbrief hebben we jullie verteld dat Emmaus geselecteerd was als uitbreidingslocatie van het Jeroen Boschziekenhuis. We haalden er de krant mee. Gelukkig heeft het zo ver niet hoeven komen en konden de ziekenhuizen de toestroom van patiënten de baas. We hadden graag ons steentje bijgedragen. Dat we de inkomsten nu missen is natuurlijk een beetje jammer, maar toch is het beter zo.

Zoals u heeft gezien, doet Emmaus volop mee aan wat is gaan heten de "Digitale Huiskerk". Op Stille Zaterdag vond voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een *interactieve* Paaswake plaats via het internet. Interactief omdat de lezingen, de voorbeden en de gezangen *live* werden verzorgd vanuit verschillende huiskerken (huiskamers) doorheen het land, terwijl de liturgische delen vanuit onze kapel werden gefilmd en *gestreamd*.



Emmaus in crisis

Via het grote scherm, dat we uit Gabriël hadden gehaald, richtte hulpbisschop Mutsaerts zich tot een kleine 300 gezinnen, singles en ouderen. Nooit voelden we ons met Pasen zo ver van elkaar en tegelijk zo dichtbij. Christus is verrezen!

En Emmaus? De interieurgroep, geholpen door enkele jonge vrijwilligers, heeft alle denkbare schoonmaakklassen in de voorbije maanden opgepakt. Andere medewerkers zijn ondertussen bezig met de renovatie van Michael. Muren worden bepleisterd, deuren worden geschilderd en de gordijnen in de koepel van het Atrium worden vervangen. Emmaus wordt klaargemaakt voor het 100-jarig bestaan (september 2021).

Met ingang van 1 juli a.s. mogen we weer gasten ontvangen. Alles wordt op dit moment in gereedheid gebracht om te voldoen aan de voorschriften.

Voorschriften? Welke voorschriften? Duidelijk is wel dat er veel gaat veranderen: er komen dwingende looproutes, er komt overal hygiënegel, de schoonmaak gaat veranderen, we gaan verspreid over meerdere locaties eten, anders serveren, etc. etc.

Het zal veel vragen van de medewerkers, maar de blijdschap overheerst. We kunnen immers weer doen wat onze missie is: Emmaus zijn, de plaats van ontmoeting en gebed, waar God zich toont aan mensen. Ons huis is een huis van gebed. Er wordt al bijna 100 jaar gebeden. Talloze mensen hebben in onze kapel (of in onze zalen) God gezocht en ze hebben hun blijdschap of noden bij Hem gebracht. We zeggen weleens: het Hart van God is open voor iedereen en altijd, maar er zijn maar weinig plaatsen waar christenen van zoveel verschillende denominaties Zijn aanwezigheid ook echt ervaren. Die missie moeten we serieuzer nemen dan ooit, nu veel van soortgelijke christelijke gastlocaties door de crisis dreigen te verdwijnen, of al verdwenen zijn.

U helpt ons daarbij met gebed en steun. Zo hebben we bedragen van 4 cijfers ontvangen van ordes en instellingen, zelfs ook van retraitanten en andere vrienden; maar minstens even blij werden we van bedragen van 10 euro. Mensen schonken ons het kleine beetje dat ze over hebben. Hartverwarmend. Om u een idee te geven, het aantal gevers bedraagt op dit moment om en nabij de 150. Dank, dank, dank!

Ook de overheid heeft ons gesteund deze eerste drie maanden. Toch moeten we er rekening mee houden dat we zelfs met al die steun toch nog een groot verlies gaan lijden in 2020. De al gemaakte stookkosten van de vorige winter en de vaste lasten kunnen we zonder overnachtingen niet terugverdienen. In een voorzichtige eerste raming vallen we in 2020 van de gebruikelijke 16.000 overnachtingen terug naar ongeveer 5.000 tot 7.000 overnachtingen. We verwachten een verlies te lijden van minstens 80.000 euro. Dat is een enorm bedrag. Maar het is wel al (veel) overzichtelijker dan het gat waar we begin maart tegenaan keken.



Emmaus in crisis

Het bestuur werkt er – met uw steun en gebed - hard aan om Emmaus te kunnen behouden en de gezinnen te beschermen die in hun inkomen van Emmaus afhankelijk zijn.

Maar er is ook goed nieuws. Hoewel de nodige groepen hebben afgezegd, vangen we het eerste weekend van juli toch aan met een “vol” huis. Vol betekent tegenwoordig max. 100 gasten. En er is voor de zomervakantie zelfs al weer een *nieuwe* boeking binnen: het Emmanuel kinderkamp heeft gevraagd of ze er een tweede week bij mochten hebben! Nu vakanties onzeker zijn, willen ze meer nog dan ooit de kinderen van Nederland en België een geloofsweek bieden op Emmaus. Tweemaal 6 dagen 70 kinderen en 30 man leiding op Emmaus! De in beide weken parallel geboekte groepen hebben dit genereus mee mogelijk gemaakt. Dankzij hen kunnen we de kinderen het hele huis bieden, zodat een veilig kamp mogelijk is.



Wij als bestuur en medewerkers willen Emmaus en onszelf in deze roerige tijden toevertrouwen aan het Heilig Hart van Jezus. Op 19 juni 2020, de derde vrijdag na Pinksteren zal dit gebeuren.

Diezelfde dag wordt er een nieuw Heilig Hartbeeld geplaatst. Decennia heeft dat in een Clarissenklooster gestaan. Omdat ons huis vanaf het begin een bijzondere band heeft gehad met het Heilig Hart – Willem van Iersel, die 100 jaar geleden grond en gebouw aan de paters SVD geschonken heeft, stond er in 1921 op dat het Heilig Hart een prominente plaats kreeg - hebben wij dit prachtige beeld gekregen de Clarissen. Op 19 juni a.s. zullen we het laten plaatsen op de oude HH-sokkel, die nog voor ons huis staat: Jezus, die zijn hart opent naar alle “Emmausgangers”.



Emmaus in crisis

Het ons zo dierbare kruis krijgt uiteraard een nieuwe ereplaats.

U kunt meedoen! De toewijding aan het Heilig Hart van Jezus vraagt van ieder die daaraan wil deelnemen het voornemen tot een levenshouding die bestaat uit bekering en herstel, liefde en dankbaarheid, apostolische inzet, toewijding tegenover Christus en het concreet meewerken aan de nieuwe schepping. Meer informatie volgt!

Nogmaals, heel veel dank voor uw steun!
Verenigd in gebed,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Vergouwen'.

Guido Vergouwen
Maurice Schemkes
Karel en Tiny Pouwels
Maarten en Marjolein Over
Bart Theunissen (pr.)
en alle medewerkers!

ANBI

RKI Bezinningscentrum Emmaus is een erkende ANBI-instelling. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting. Na overmaking van uw gift aan Emmaus (IBAN: NL83RABO0157339351) ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging ten behoeve van uw jaaropgave. Om die (digitale) bevestiging te kunnen sturen is het noodzakelijk dat u uw e-mailadres stuurt naar info@emmausbezinningscentrum.nl .

Misintenties

Misintenties kunnen worden opgegeven via (bij voorkeur) e-mail: (misintenties@emmausbezinningscentrum.nl); maar uiteraard ook telefonisch, via onderstaande nummers. U steunt Emmaus met 15 euro (of 95 euro voor een novreen). Rector Bart Theunissen celebreert de mis met intentie.

Contact

U kunt ons gewoon bereiken per telefoon (0411 - 64 37 25 / 06 18 503 410) of e-mail (info@emmausbezinningscentrum.nl). Wij vertellen u graag meer over stipendia, ANBI-giften en registratie als vrijwilliger/vriend van Emmaus.