



Emmaus in crisis

Emmaus, 8 april 2020

Beste vrienden van Emmaus,

Het is voor het eerst sinds mensenheugenis dat christenen in de Goede Week en met Pasen niet samenkomen om het lijden en sterven van Jezus te gedenken en – op de derde dag - de Verrijzenis te vieren.

Maar de wereld van 2020 is gesloten, uit zorg, uit angst.

We horen of lezen van eenzame ontmoetingen met de dood. Moedige verpleegkundigen vertellen van de angst die ze zien in de ogen van stervenden, die zonder hun dierbaren om zich heen hun bange afscheid over zich heen moeten laten komen. We horen van geestelijken, die soms niet gebeld of toegelaten kunnen worden om de ziekenzalving toe te dienen. Ieder van ons kent wel iemand die in het ziekenhuis ligt of is overleden aan deze zo besmettelijke ziekte.

Het lijkt bijna of God de wereld heeft verlaten.

Maar we zien ook dat christenen in deze tijd van nood nieuw elan vinden. De pastoors van Eindhoven, waaronder trouwens onze "eigen" Onlinemis.nl-pastoor Rene Wilmink, gingen deze zondag gebroederlijk in de auto, met de monstrans in hun midden, de stad door om iedereen te zegenen en bij iedere parochiekerk (en dat zijn er wel een paar) een kwartier te bidden en zegen af te smeken over alle christenen van die wijk.

En wat te denken van de vele initiatieven die via TV of internet worden ondernomen? Niet alleen de kerken of gemeentes, maar ook de christenen zelf, de huiskerken, starten prachtige initiatieven. Vrienden van ons bidden iedere avond om 22.00 uur met tientallen mannen via de inmiddels welbekende Zoom-app een half uur met elkaar. Anderen zien we online gebedsgroepen, of zelfs hele bijbelavonden, houden. Kinderen helpen hun grootouders met het instellen van apparatuur. De huiskerk is opnieuw geboren.

En Emmaus?

Op Emmaus is het nog steeds erg stil... Er zijn geen gasten. De bezetting is minimaal. Maarten en Mark werken hard op het kantoor, de verzorgingsgroep is ook nog aan het werk, de kok schildert en onze rector is druk met alles wat moet worden geregeld in zijn parochiekerken, waaronder helaas ook veel uitvaarten.



Emmaus in crisis

Het is stil..., maar Emmaus zit *niet* stil.

Zo is Beziinningscentrum Emmaus een van de drie initiatiefnemers van de website www.onlinemis.nl (samen met Kingsmen en de gemeenschap Emmanuel). Onlinemis.nl is een digitale parochie voor alle huiskerken van Nederland. Voor gezinnen, maar open voor iedereen die samen wil bidden en de mis niet wil bekijken, maar wil méédoen. De lezingen, liederen en voorbeden worden, telkens vanuit een andere huiskamer, gedaan door kinderen, ouders of grootouders. Jonge kinderen, op wie de reguliere mis die via TV wordt uitgezonden niet zo erg afgestemd lijkt, kunnen in de digitale parochie wel actief meedoen. We gaan staan voor het evangelie, knippen palmtakken voor palmzondag en de priester (telkens een andere) preekt vanuit zijn eigen kerk of kapel en doet dat interactief. En... je kunt de andere digitale kerkgangers gewoon zien zitten op je scherm. Tijdens onze tweede mis, die van Palmzondag, logden op deze manier 115 gezinnen in. Dat is goed voor ca. 350-400 personen. Een bomvolle, jonge digitale kerk dus.

En weet u wat? *De Paaswake wordt gevierd vanuit de kapel van Emmaus!*

Door hulpbisschop Rob Mutsaerts, die zich van meet af aan achter het initiatief heeft geschaard. Zo zien jullie, ook al kunnen we geen gasten of vrijwilligers ontvangen, Emmaus blijft een huis van ontmoeting en gebed. Digitaal open voor jullie.

Kan ik dat ook? Jazeker! Ga op je telefoon, Ipad of computer naar www.onlinemis.nl en je vindt daar alle tijden van de vieringen van Pasen en de Goede Week. Op het daar aangegeven tijdstip klik je op de rode button met daarop "Verbind nu", je maakt een kruisteken en je treedt als vanzelf binnen in de digitale parochie. De kerk is een kwartier voor de dienst al open. Leuk om even te zien wie er nog meer in de kerk zijn, te zwaaien en wat te zeggen. Maar pas op, als de viering begint, zet iedereen linksonder in het scherm met de muis de microfoon uit, anders verstoor je de dienst! Probeer het en beleef de Paaswake (zaterdag a.s. vanaf 20.30 uur) vanuit Emmaus!

Tijdens iedere "grote" dienst wordt er digitaal gecollecteerd. Heel gemakkelijk, vanaf de bank, met je telefoon of bankpasreader. Telkens een ander kerkelijk goed doel. Tijdens de Paaswake collecteren we voor Emmaus, tot behoud van ons huis van ontmoeting en gebed.

Maar dat is niet alles. Kort na het versturen van de vorige bestuursbrief kaartten Maarten en Marjolein bij het bestuur aan of Emmaus niet zou kunnen bijdragen op de wijze zoals verschillende hotelketens aan de



Emmaus in crisis

ziekenhuizen hadden aangeboden. Meteen werd enthousiast gereageerd door het bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur van het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis bleek een bekende te zijn van Guido en Anja (zijn kinderen helpen jaarlijks mee tijdens het kinderkamp dat Emmanuel in de zomer op Emmaus organiseert). Er was al contact gelegd. Lang verhaal kort. Inmiddels heeft het ziekenhuis onze locatie kritisch bekeken en goedgekeurd. Nu is het aan de lokale zorginstellingen om voldoende zorgpersoneel te regelen en de knoop definitief door te hakken.

Twee van onze vleugels (Rafaël en Gabriel) zijn geschikt bevonden. Het zal daarbij naar verwachting gaan om twee verschillende functies: enerzijds revalidatie na ziekenhuisopname en anderzijds hospicefunctie/stervensbegeleiding, voor diegenen waar geen hoop voor is, of die in nabijheid van hun dierbaren in vrede willen sterven.

We weten dat er veel op ons af zal komen als de Voorzienigheid dit plan en deze mensen echt op ons pad stuurt, maar iedereen is zeer gemotiveerd om bij te dragen!

En voor degenen die de geschiedenis van Emmaus kennen: we zouden daarmee terugkeren naar een van de andere wortels van ons gebouw. In de vorige bestuursbrief hadden we het al over Missiehuis St. Lambertus, maar van 1957 tot 1989 droeg ons huis de naam Misericordia (Barmhartigheid) en was het een verpleeg- en verzorgingshuis van de Broeders van Barmhartigheid (Johannes de Deo).

Dit alles zou grote repercussies kunnen hebben en werpt ook wel wat lastige vragen op, maar bij dit alles overheerst voor ons als medewerkers en bestuur dat we vanuit een houding van christelijke naastenliefde willen zorgen voor de mensen die God op ons pad stuurt: voor onze gasten, voor onze vrijwilligers en eventueel dus ook voor de patiënten die voor herstel of voor geborgenheid in hun laatste dagen aan ons worden toevertrouwd. Daarbij staat de christelijke grondslag van ons huis rotsvast voorop.

Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, willen we ook de gelegenheid nemen om jullie allemaal te bedanken, voor jullie medeleven, gebed, maar vooral ook jullie financiële steun. Het is hartverwarmend om te zien dat het voortbestaan van de missie van ons huis door zoveel schouders wordt gedragen en door zoveel gasten, vrijwilligers en weldoeners wordt bewaakt.

Namens alle medewerkers, vrijwilligers en het bestuur: "Dank, dank, dank!"

Kortom, God is goed. Het is in meerdere opzichten nog steeds heel spannend, maar God zorgt voor Zijn mensen en Hij houdt ons, met alle



Emmaus in crisis

gebreken die we hebben, overeind als baken van hoop en verlossing in Zijn plan. Samen blijven we de missie van ons huis dragen. Daar waar twee of meer in Zijn naam bijeenzijn, of het nu fysiek is, of digitaal, daar is Hij in hun/ons midden.

Nogmaals, heel veel dank voor uw steun!
Verenigd in gebed,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Vergouwen'.

Guido Vergouwen
Maurice Schemkes
Karel en Tiny Pouwels
Maarten en Marjolein Over
Bart Theunissen (pr.)
en alle medewerkers!

ANBI

RKI Bezienscentrum Emmaus is een erkende ANBI-instelling. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting. Na overmaking van uw gift aan Emmaus (IBAN: NL83RABO0157339351) ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging ten behoeve van uw jaaropgave. Om die (digitale) bevestiging te kunnen sturen is het noodzakelijk dat u uw e-mailadres stuurt naar info@emmausbezienscentrum.nl .

Misintenties

Misintenties kunnen worden opgegeven via (bij voorkeur) e-mail: (misintenties@emmausbezienscentrum.nl); maar uiteraard ook telefonisch, via onderstaande nummers. U steunt Emmaus met 15 euro (of 95 euro voor een noeven). Rector Bart Theunissen celebreert de mis met intentie.

Contact

U kunt ons gewoon bereiken per telefoon (0411 - 64 37 25 / 06 18 503 410) of e-mail (info@emmausbezienscentrum.nl). Wij vertellen u graag meer over stipendia, ANBI-giften en registratie als vrijwilliger/vriend van Emmaus.