

Vriendenbrief Emmaus

Bezinningscentrum Emmaus

Udenhoutseweg 15

5268 CG Helvoirt

0411 - 64 37 25

www.emmausbezinningscentrum.nl



Evenementen

Heilig uur: 19.00-20.00 uur

Donderdag 31-10-2019

Donderdag 05-12-2019

Emmausdagen: aanvang

3 daagse retraite 31-10-2019

3 daagse retraite 04-11-2019

o.l.v. Karel & Tiny Pouwels.

Kijk voor meer informatie op onze website www.emmausbezinningscentrum.nl

of bel naar 0411- 64 37 25.

Hoge bomen

Hoge bomen vangen veel wind, maar bomen met diepe wortels staan steviger.

We kennen allemaal de metafoor hoge bomen vangen veel wind. Als we verantwoordelijkheid dragen en er gaat iets mis en dan kritiek krijgen, kan dit vervelend aanvoelen. Ik hoor deze uitdrukking vaak van medechristenen om me heen en kan dit ook goed begrijpen.

Christen zijn, een volger van Christus zijn in deze tijd, kan vaak aanvoelen alsof al onze 'takken' heen en weer waaien, als een hoge boom, alleen in de wind. Bij kritiek of negatieve opmerkingen van anderen kunnen we dat ook zo voelen, bijvoorbeeld: Niemand gelooft meer! De manier waarop jij gelooft, klopt niet! De kerken lopen leeg! etc. Dan lijkt die boom niet alleen hoog en wankel maar ook eenzaam. We waaien van links naar rechts en de storm lijkt maar niet te stillen.

Maar het fundament waarin we geworteld zijn, waarin we ons geworteld mogen voelen met Jezus, laat ons nooit los. Christus wil ons uitnodigen om ons te wortelen diep in Hem, zodat we niet omvallen wanneer de wind komt. Bomen met diepe wortels staan steviger.

Marjolein

Nieuws

Sinds de laatste Vriendenbrief is er weer van alles gebeurd. Zo heeft Ton zich gericht op ander werk, werk dat een groter beroep doet op zijn vaardigheden in sociale begeleiding. Daarnaast heeft Esther aangegeven een baan te zoeken die meer aansluit op haar eerdere werkervaring en opleiding. Via onze goede vrienden van het bisdom hebben we in de persoon van Hildegard een nieuwe medewerker gekregen die een deel van het werk van Esther overneemt en ons nu helpt met het inboeken van facturen en de administratie. Mark heeft ermee ingestemd meer uren te werken. Hij blijft dagverantwoordelijke, maar heeft het andere deel van de functie van Esther overgenomen, in combinatie met wat taken van Maarten.

We zijn blij hoe God blijft zorgen voor het project van Emmaus en ons telkens weer goede nieuwe mensen stuurt als anderen, na een zeer gewaardeerde diensttijd op Emmaus starten in een nieuw werkveld. Dat Esther ons zo lang uit de brand heeft geholpen in een functie die destijds voor haar helemaal nieuw was, maakt dat we haar éxtra dankbaar mogen zijn. Alle vertrek doet pijn en soms voelen we onszelf tekortschieten, maar dat laat onverlet dat de dankbaarheid overheerst, dankbaarheid voor het vele goede werk dat Esther en Ton hebben gedaan voor Emmaus en dankbaarheid omdat God voorziet... zolang Emmaus trouw is aan haar missie: een verwelkomend thuis bieden aan Christelijk Nederland.

Maar in een half jaar kan veel gebeuren. Het heeft ook hard "gewaaid" op Emmaus. Aan het einde van de zomer vertelde Christa ons dat zij niet langer doordeweeks en in veel weekenden wilde koken en daarom inmiddels een baan had gevonden die meer richting voorlichting en advies gaat. Midden in het vakantieseizoen werd de stormbal gehesen. Een bezinningscentrum met een volle boekingsagenda zonder vaste kok, hoe loopt dat af? Maar ook hier kwam gelukkig snel een oplossing in zicht: in Leon hebben wij een toegewijde en bovenal (zeer) ervaren kok gevonden. Sommigen van jullie kennen hem wellicht al. Hij was jarenlang de kok van het nabijgelegen Hotel Guldenberg. Veel dank aan Christa voor al die jaren, weekenden en doordeweekse dagen, maar ook héél veel dank aan iedereen die zich de afgelopen twee maanden heeft ingezet om haar vertrek mee op te vangen! En *last but not least*, Leon: Welkom op Emmaus!

Daarmee zijn we er echter nog steeds niet. Voor jullie zijn ze vast niet helemaal nieuw, omdat jullie hen ook vorig jaar al hebben gezien: Monica en Juli, onze twee extra krachten voor de interieurverzorging. Met de forse stijging van het aantal overnachtingen, neemt ook het beroep op de groep onder leiding van Melicha toe. Welkom, Monica en Juli!

Tot slot nog enkele bestuurszaken: Marjolein is met ingang van 2019 uit het bestuur getreden (we hebben daar al gepast bij stilgestaan op Tweede Paasdag) en Maurice is gelukkig weer helemaal terug, nadat zijn fysiek hem eerder gebod om tijdelijk een stapje terug te doen. En hoewel we nog steeds in gebed vragen om uitbreiding van ons eigen bestuur, is in ieder geval het bestuur van onze steunstichting Rabboeni (ANBI-status) inmiddels weer op sterkte met het toetreden van Willem Visser 't Hooft en Tom Mom. Rabboeni gaat de komende tijd een veel belangrijkere rol krijgen aangezien, zoals het er nu naar uitziet, Emmaus de eigen ANBI-status zal opgeven.

Rector Bart Theunissen



De meeste van jullie hebben gehoord dat het gebed om een nieuwe rector voor het bezinningscentrum Emmaus in februari 2019 is verhoord. Priester Bart Theunissen is op Emmaus komen wonen. Gaag laten we hem even aan het woord om iets over zichzelf te vertellen, voor diegenen die hem nog niet kennen:

Rector Bart:

In het dorpje Ittervoort aan de Belgische grens en naast Thorn, het witte stadje, heb ik mijn jeugd doorgebracht. Ik ging naar de MTS in Maaseik, een Vlaams stadje aan de Maas, waar ik tot elektrotechniker werd opgeleid. Maar in plaats van mijn leven te geven aan de techniek, besloot ik mijn leven aan de Heer te geven, die mij riep tot het priesterschap. Zo kon het gebeuren dat ik in 1999 vertrok naar het Grootseminarie Rolduc. Na zeven jaren van vorming en studie te hebben afgerond, besloot ik echter te gaan werken als Godsdienstleraar in Vlaanderen. Na verloop van tijd ben ik toen ingetreden in een Vlaamse kloostergemeenschap in Gistel, namelijk in de Gemeenschap Moeder van Vrede. Ik besloot vervolgens toch tot priester gewijd te willen worden en ben naar het Bossche seminarie gegaan, dat was het Sint-Janscentrum. In 2013 werd ik tot priester gewijd en ben ik benoemd in Tilburg-Zuid en Goirle, waar ik als kapelaan een boeiende tijd heb gehad. Mijn tweede benoeming was in de Kempen, namelijk in de heilige Bernardusparochie in Bergeijk, dezelfde parochie als waar Guido en Anja toe behoren. Na bijna drie jaar hier te hebben gewoond, gewerkt en gebeden, kwam er een nieuwe fase in mijn leven, namelijk de benoeming tot rector van het bezinningscentrum en tot kapelaan in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Ik ben blij met deze benoeming en hoop op een vruchtbare werkzaamheid, in de parochie en op Emmaus. God voorziet!

Kapelaan Bart Theunissen

Onze “dierenvrienden” op Emmaus

Insecten

We hoorden dat er enkele vlinder- en insectensoorten bedreigd zijn in Nederland en deze komen voor rondom Emmaus. Daarom hebben we het gras in de paardenweide niet gemaaid, waardoor vlindersoorten zijn teruggekomen en insecten hun gang konden gaan. We genieten nu volop van de mooie gekleurde vlinders.

Eikenprocessierups

Een “vriend” die ons veel jeuk bezorgde was de Eikenprocessierups. Om de mensen te waarschuwen hadden we om elke eikenboom een rood lint gespannen met een bord “Pas op! Eikenprocessierups!”. De rupsen zijn door een professioneel bedrijf verwijderd, tot opluchting van de gasten.

Bos- en Kerkuilen

Al jaren zijn er 2 uilenkassen op Emmaus. Leuk om te weten is dat er 5 jonge Bosuilen in zitten, met hun ouders. Stichting Brabant Uilen houdt deze kassen op Emmaus in de gaten. Sinds begin augustus is er een wees-Kerkuiltje in de kas geplaatst. Dagelijks komt iemand van Brabant Uilen langs om deze wees-uil muizen te voeden. We hebben er met de Kerkuil dus weer een kerkganger bij!

Nieuw logo

In deze Nieuwsbrief hebben we voor her eerst ons nieuwe logo gebruikt. Het oude logo is behouden maar in een nieuw jasje gestoken. Dit nieuwe logo voor Emmaus is ontworpen door Jackelien Pereira-Mom, de zus van Marjolein.



Bosuיל van Emmaus

Gezegende herfst

Beste broers en zussen,

We wensen jullie een gezegende herfst.
We hopen dat jullie hebben genoten van de zon en, net als wij, uitzien naar de herfst en de geuren en kleuren die dat met zich mee zal brengen.

Dankjewel voor de mooie brieven/mails en telefoontjes die we van jullie ontvangen als reactie op de Nieuwsbrief. Ze doen ons erg goed.

Ook heel veel dank aan de vele vrijwilligers die deze zomer hard hebben gewerkt. We hebben veel mooie reacties gekregen van tevreden groepen. We zijn dankbaar zoveel liefdevolle mensen te kennen, die allen een groot hart hebben voor Emmaus. Jullie gebed, gulle gaven en tomeloze inzet doen Emmaus veel goed. We blijven God danken voor ons leven hier op Emmaus en ook voor Zijn zorg voor Emmaus! Hij die ons elke dag leidt en ons Zijn liefde en barmhartigheid toont.

Namens alle bewoners en medewerkers van Emmaus: Vrede en alle goeds!

Marjolein en Maarten Over
Johanna, Elisabeth en Rosemarie



Giften

Onze hartelijke dank voor de grote en kleine giften, die blijven komen om Emmaus te steunen.

Het is een groot gebouw en heeft veel onderhoud.

Mocht u zich geroepen voelen om ons financieel te steunen, RKI Bezinningscentrum Emmaus valt in 2019 nog onder de ANBI regeling en deze giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting.

RKI Bezinningscentrum Emmaus
Helvoirt.

IBAN: NL83RABO0157339351