



Adventsbrief Emmaus

Emmaus, 9 december 2020

Lieve vrienden van Emmaus,

We hopen en bidden dat dit bericht jullie in goede gezondheid bereikt. De laatste keer dat we jullie schreven was het hoogzomer. Emmaus was toen net ontwaakt uit een gedwongen winterslaap: een *lock down* van zo'n kleine 4 maanden.

En wat is er toen in de aanloop naar 1 juli 2020 veel werk verzet om het huis *coronaproof* te maken. Het was heerlijk om weer gasten te kunnen ontvangen. Wel maakten we ons zorgen: houden de mensen zich wel aan de voorschriften? Is er voor onze werknemers een veilige werksituatie in huis? Wordt de gezondheidscheck bij binnenkomst wel door iedereen gedaan? Blijven mensen met klachten wel thuis?

Het was spannend, maar het is fantastisch gegaan. De GGD heeft ons niet één keer hoeven bellen met de mededeling dat er besmettingen tot Emmaus te herleiden vielen. Niet één van onze gasten is in de week na een bezoek aan Emmaus besmet geraakt.

Helaas is het niet in heel Nederland zo gegaan. Vandaag de dag moeten we ons weer zorgen maken over dagelijks oplopende besmettingen. En erger: sommigen hebben thuis een lege stoel, of moeten langdurig revalideren. Iedereen kent wel zo iemand.

Hier op Emmaus dragen we ons steentje bij om de cijfers naar beneden te krijgen. Dit betekent dat we ons in een (veel te) stil huis voorbereiden op Kerstmis. Het blijft een periode van voorbereiding. Maarten heeft ons vrij plotseling verteld dat hij met zijn gezin had besloten te verhuizen. Hiermee heeft hij (in kilometers) behoorlijk afstand genomen van Emmaus. Gelukkig hebben we met een klein team, de moeilijkheden die dit vertrek met zich mee bracht, kunnen overbruggen. Veel dank aan Mark en Matheo, die veel van het extra werk op hun schouders hebben genomen.

Ook is er hoop. Niet alleen omdat er vaccins aankomen, die levens kunnen redden (of normaliseren), maar ook vanwege de grote steun die we ontvingen. Steun aan het evangelisatie en oecumenische project dat Emmaus is. Wij zijn geen clubhuis, hotel of vergaderlocatie. Emmaus is een christelijk project van eenheid, van uitwisseling en Godsontmoeting. Het is dankzij uw gebed en financiële steun dat Emmaus kan voortbestaan, ondanks de crisis.

En wat hebben wij veel steun gehad! En van zoveel mensen: van meer dan 200 mensen en organisaties hebben we giften ontvangen: van de één 10 euro, van



Adventsbrief Emmaus

de ander een groter bedrag. En al die bedragen samen hebben Emmaus door de storm geloodst. Tot nu toe. Het is niet zozeer de hoogte van die giften als wel het aantal gevers dat zo hartverwarmend is. Als je hier door een zo stil gebouw loopt, dan voelt het soms alsof je de hele last met maar enkelen draagt. Maar dat is niet zo. Jullie dragen die last mee. Omdat zovelen zo genereus steunen, blijft Emmaus behouden.

Ook met gebed weten we ons gesteund. Als deze tijd ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat we behalve werken ook moeten bidden. Samen bidden. Sinds de start van de crisis heeft rector Bart Theunissen de dagelijkse vieringen verplaatst van de dagkapel naar de grote kapel. Die zijn opengesteld voor het publiek en steeds meer mensen vinden 's-ochtends om 8.00 uur de weg naar Emmaus. Het aantal "parochianen" zit nog ruim onder de dertig en we houden keurig afstand. Iedere dag wordt de mis opgedragen voor intenties die via de mail zijn opgegeven (zie onder). Ook wordt in vrij gebed gebeden, onder meer voor de noden van de bezoekers en vrienden van Emmaus.

Na Pinksteren hebben we de kapel ook dagelijks om 20.00 uur opengesteld voor een uur van eucharistische aanbidding en avondgebed. Verschillende mensen nemen deel aan dat gebedsuur. Jullie zijn uiteraard van harte welkom op Emmaus, maar we kunnen ook in de Geest (op afstand) samen bidden dat uur. Aarzel niet om jullie intentie op te geven.

Hoe gaat het nu financieel met Emmaus? Door alle maatregelen die we hebben genomen, maar bovenal door jullie steun, hebben we dit jaar veel minder slecht kunnen afsluiten dan we in maart vreesden. Met een enkele financier hebben we uitgestelde betaling afgesproken, maar onze medewerkers hebben we gewoon kunnen doorbetalen, mede dankzij de loonkostensteun die we van de overheid hebben gekregen. Wel teren we flink in op de eerder gevormde reservepotjes voor onderhoud etc.

Hoe het volgend jaar zal verlopen, is zeer onzeker. Hoe lang houden de maatregelen aan? Hoe lang woedt het virus nog rond? Hoe lang voordat onze groepen weer opgestart zijn en hun bezoekersaantallen weer op het oude peil hebben? Zingt Emmaus het tot die tijd uit? Blijven onze goede gevers Emmaus steunen?

We weten het niet. Wat we wel weten is dat we veilig zijn in Gods hand. God is mens geworden. Hij is gekomen om de mensen te redden. Hij heeft een bijzonder oog voor de kleine en de zwakke. Hij stuurt bij hulpbehoevenden, helpende mensen op hun pad.

Dat is wat we jullie (en onszelf) wensen, dat het voorbije jaar, waarin ons zoveel gewone dingen tijdelijk werden afgenomen, ons mag laten beseffen hoeveel we eigenlijk hebben. Laten we in aanloop naar Kerstmis iedere dag een



Adventsbrief Emmaus

momentje bewuster leven, ons een momentje dichterbij God weten en de kleinen en zwakken om ons heen zien.... en van hart tot hart ontmoeten.

Hier op Emmaus weten we – we zijn dat aan onze naam verplicht – wat er kan gebeuren in een ontmoeting tussen mensen: God verscheen in hun midden en liep met hen (de Emmausgangers) op naar Emmaus.

Zo'n ontmoeting wensen we jullie van harte toe, lieve vrienden. En jullie weten: ... eenmaal aangekomen in Emmaus..., staat de koffie voor jullie klaar! We hopen jullie gauw weer te zien!

Nogmaals, heel veel dank voor jullie gebed en steun!
Verenigd in Christus,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.' or similar.

Namens bestuur en medewerkers



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-RzqrtFJScioPkCKuSmGIQ>

Misintenties

Misintenties kunnen worden opgegeven via (bij voorkeur) e-mail: (misintenties@emmausbeziningscentrum.nl); maar uiteraard ook telefonisch, via onderstaande nummers. U steunt Emmaus met 15 euro (of 95 euro voor een noeven). Rector Bart Theunissen celebreert de mis met intentie.

ANBI

RKI Beziningscentrum Emmaus is een erkende ANBI-instelling. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting. Na overmaking van uw gift aan Emmaus (IBAN: NL83RABO0157339351) ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging ten behoeve van uw jaaropgave. Om die (digitale) bevestiging te kunnen sturen is het noodzakelijk dat u uw e-mailadres stuurt naar info@emmausbeziningscentrum.nl. Heeft u nog geen bevestiging ontvangen, laat het ons weten en wij maken het in orde!

Contact

U kunt ons gewoon bereiken per telefoon (0411 - 64 37 25 / 06 18 503 410) of e-mail (info@emmausbeziningscentrum.nl). Wij vertellen u graag meer over stipendia, ANBI-giften en registratie als vrijwilliger/vriend van Emmaus.