



Nieuwjaarsbrief Emmaus

Emmaus, 12 januari 2021

Lieve vrienden van Emmaus,

We hopen en bidden dat dit bericht jullie in goede gezondheid bereikt.

Het is nog maar kort geleden dat we jullie schreven, maar we hebben goed nieuws te vertellen: Emmaus krijgt na het vertrek van Maarten en Marjolein een nieuw behorend echtpaar te wonen in de beheerderswoning. Het zijn Doreen en Adrian Pais.

Verderop in deze brief stellen zij zichzelf voor en vertellen we over de wonderlijke manier waarop God ons op elkaars pad heeft gebracht.

We zullen de tweede *lockdown* gebruiken om de dienstwoning in orde te maken, zodat Doreen en Adrian per 1 april 2021 hun werkzaamheden kunnen aanvangen. Jullie zullen ze dus bijna dagelijks kunnen tegenkomen op Emmaus. Wel is er een verdeling in uren: Doreen zal haar aandacht helemaal aan Emmaus wijden, Adrian blijft daarnaast ook nog werken bij TNO. Samen zijn zij in de eerste lijn verantwoordelijk voor de missie, het beheer en de gastvrijheid van ons huis.

Doreen (42 jaar) is een kind van Emmaus te noemen. Als kind was zij voor het eerst een weekend bij ons, voor opnames van een CD met christelijke kinderliedjes. Daarna is ze eigenlijk nooit meer lang weg geweest: als jongere draaide Doreen mee in de leiding van de zomerkampen voor kinderen. Wat later, als eindverantwoordelijke van zo'n kamp had Doreen een team van 40 kampleiders onder zich en een kleine 100 kinderen om voor te zorgen. Als hoofd "Sport & Spel" heeft zij alle hoeken en gaten van ons gebouw en de buitenruimte leren kennen. Iets wat vast goed van pas zal komen.

Voor Adrian (40 jaar) is de geschiedenis met Emmaus wat korter, mede omdat hij een groot deel van zijn leven in het buitenland heeft doorgebracht. Adrian heeft een groot aantal christelijke gemeenschappen mogen bezoeken zoals in Juba (Zuid-Soedan), Kanyakumari (India), Tekapo (Nieuw-Zeeland) en de drijvende Chong Khneas Katholieke kerk op de Tonle Sap Meer in Cambodja. Hij ontmoette Doreen in 2013 bij een christelijke lezing in Amsterdam, die – zo bleek recent toen we het er samen over hadden – door Guido werd gegeven. Samen met Doreen heeft Adrian aan meerdere retraites en weekenden op Emmaus deelgenomen, bijvoorbeeld het Herfstweekend dat in de herfstvakantie 2019 voor het laatst op Emmaus werd georganiseerd, in de tijd dat Emmaus in een weekend 400 mensen mocht herbergen.



Nieuwjaarsbrief Emmaus

Adrian en Doreen kennen ons missiehuis dus van binnenuit. Toch hebben we uitvoerig de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en met elkaar biddend te luisteren naar Gods stem. Wij als bestuur hebben dat samen met rector Bart gedaan, Doreen en Adrian hebben een priester en een echtpaar gevraagd om hen in onderscheiding te begeleiden.

Dit is een weg geworden die op 22 oktober 2020 startte en die ons samen langs allerlei uitdagingen en zorgen heeft geleid die horen bij zo'n grote beslissing. Zo hebben we een groot aantal uren met elkaar gesproken, in uiteenlopende samenstelling en altijd met wederzijdse verwondering: over de kern van de missie van Emmaus, over Gods hand in ons leven, over netten in de steek laten ... en netten (in het diepe) uitgooien.

Het leidmotief bleek al gauw te zijn dat wat we over en weer zijn gaan noemen "het vaderschap/moederschap van Emmaus". Dat vertaalt zich allereerst naar de zorg voor de werkgemeenschap, de tientallen vrijwilligers en – niet in de laatste plaats – de meer dan 300 gastgroepen die wij mogen verwelkomen.

Onderstaand zullen Doreen en Adrian wat meer over zichzelf vertellen, maar eerst een foto, zodat jullie er een gezicht bij hebben:



"Wij zijn Doreen en Adrian. Getrouwd in 2016 en nu nog woonachtig in het Westen van het land. Adrian is een wereldburger. Hij is geboren in Zambia en is van Indiase oorsprong. Hij heeft in Engeland en Nieuw-Zeeland op school gezeten en in dat laatste land woonde hij voor hij naar Nederland verhuisde, waar hij nu al meer dan 10 jaar woont en werkt bij



Nieuwjaarsbrief Emmaus

TNO, als programmamanager en consultant. Doreen is dichterbij opgegroeid vlakbij Emmaus, in het dorp Oisterwijk en zij heeft gestudeerd en gewerkt in Brabant, onder meer als directiesecretaresse in het onderwijs, maar ook als vrijwilliger voor de kerk (muziek en catechese). De diversiteit van onze achtergronden zijn een verrijking in ons leven.

We zien ernaar uit om samen het mooie missiewerk van Emmaus voort te zetten. Emmaus is voor ons een plek waar de hemel de aarde raakt. Een plek die een warm thuis is en waar alle faciliteiten aanwezig zijn om God te kunnen ontmoeten: de prachtige kapel, de uitstraling van het gebouw, de schoonheid van de natuur en omgeving, de rust en de niet te missen zorg en aandacht van de vrijwilligers en medewerkers waardoor eenieder zich op Emmaus thuis mag weten en waardoor Emmaus een gezicht krijgt. Een plek van Vreugde en Hoop! Wij vinden het heel bijzonder dat we ons steentje hieraan mogen bijdragen. Wij komen met onze talenten, echter ook met onze tekortkomingen. Maar wij geloven in de tekst uit Ezechiël die ons is aangereikt, dat God een klein twijgje plukt en plant en dat het vrucht zal vormen. Deze tekst gaf ons de moed om "JA" te zeggen.

En we hoeven het niet alleen te doen. We zijn allemaal samen het Lichaam van de kerk, waarin alles en iedereen een plek heeft en niemand gemist kan worden.

*Samen; met, voor en door Onze Lieve Heer.
Tot ziens op Emmaus!"*

Rond de jaarwisseling hebben we samen de knoop doorgehakt: Emmaus gaat een nieuw jaar in en samen beginnen we aan een nieuw hoofdstuk, in het jaar dat we hopen dat we op enig moment weer veilig een arm om elkaar heen kunnen slaan, jullie weer kunnen ontmoeten en weer samen kunnen zingen.

Een bijzonder jaar. Het jaar dat we feestelijk gedenken dat Emmaus 100 jaar eerder haar deuren opende en de eerste groep jonge mensen ontving. Zij werden vervolgens uitgezonden om Gods Liefde en Barmhartigheid te delen met ieder die het wilde aanvaarden. Dat is wat we 100 jaar later nog steeds mogen doen, dat is wat onze organiserende groepen willen delen met hun gasten en ... dat is wat Adrian en Doreen heeft aangetrokken (en wat zij vanaf nu samen met jullie en met ons willen gaan doen.)

Het blijven ondertussen spannende tijden en we moeten er helaas van uitgaan dat we ook na 19 januari 2021 nog enige tijd dicht zullen zijn en dus opnieuw financieel spannende maanden tegemoet gaan. Maar we zijn met steun van zo velen al zo ver gekomen, dat we met Gods hulp ook deze laatste en moeilijkste etappe tot een goed einde zullen proberen te brengen.



Nieuwjaarsbrief Emmaus

Beste vrienden, weet dat op Emmaus wordt gebeden voor jullie intenties en voor al jullie bekenden, die ziek zijn of iemand moeten missen.

Nogmaals, heel veel dank voor jullie gebed en steun!
Verenigd in Christus,

Namens bestuur en medewerkers,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Vergouwen'.

Guido Vergouwen

Link t.b.v. directe donaties via Ideal

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=HXGgxC5qTAisdePsiI7Hxg>

Misintenties

Misintenties kunnen worden opgegeven via (bij voorkeur) e-mail: (misintenties@emmausbezzinningscentrum.nl); maar uiteraard ook telefonisch, via onderstaande nummers. U steunt Emmaus met 15 euro (of 95 euro voor een noeven). Rector Bart Theunissen celebreert de mis met intentie.

ANBI

RKI Bezzinningscentrum Emmaus is een erkende ANBI-instelling. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting. Na overmaking van uw gift aan Emmaus (IBAN: NL83 RABO 0157 339 351) ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging ten behoeve van uw jaaropgave. Om die (digitale) bevestiging te kunnen sturen is het noodzakelijk dat u uw e-mailadres stuurt naar info@emmausbezzinningscentrum.nl. Heeft u nog geen bevestiging ontvangen, laat het ons weten en wij maken het in orde!

Contact

U kunt ons gewoon bereiken per telefoon (0411 - 64 37 25 / 06 18 503 410) of e-mail (info@emmausbezzinningscentrum.nl). Wij vertellen u graag meer over stipendia, ANBI-giften en registratie als vrijwilliger/vriend van Emmaus.