



Paasbrief Emmaus

Emmaus, 23 april 2021

Lieve vrienden van Emmaus,

Hopelijk bereikt dit bericht jullie in goede gezondheid.

We danken jullie voor alle vriendelijke en lieve reacties die Doreen en Adrian hebben mogen ontvangen na de laatste brief die we jullie stuurden. Inmiddels hebben zij hun intrek ingenomen in Betanië en zijn ze zich aan het inwerken.

Rector Bart Theunissen, enkele gewaardeerde vaste bezoekers van de dagelijkse gebedsmomenten en Doreen en Adrian hebben twee bijzondere gebedsmomenten georganiseerd. Coronaproof uiteraard.

Zo is het oude christelijke gebruik in ere hersteld om halverwege de vastentijd, voorafgaand aan "Zondag Laetare", een 24-urige gebedsketen te vormen: men kon zich inschrijven voor een of meerdere uren van gebed in onze kapel: stil gebed, een gebed om eenheid, of aanbidding van het H. sacrament. Wie dat wilde, kon blijven slapen. Zeker voor degenen die de nachtelijke uren invulden, was dat erg welkom.

Twee weken geleden, op de zondag die enkele jaren geleden wereldwijd is uitgeroepen tot "Zondag van Barmhartigheid", is op vergelijkbare manier een gebedsketen van 12 uur gevormd. Diverse mensen uit het dorp en de omgeving hebben zich aangesloten bij vaste bewoners, vrijwilligers en bestuursleden. Het is fijn om samen te bidden, zeker in tijden van grote zorgen.

En die zorgen zijn er helaas nog... Hoewel het aantal gevaccineerden groeit, komt het vaccin voor sommigen te laat. Ook in uw eigen kring mist u wellicht levenslustige mensen. Dat geldt ook voor ons. Zo ontvielen ons onder meer pastoor Ton Sanders (91), die ons vaak bezocht, bijvoorbeeld om bij de 4U-bijeenkomsten en de High Time tienerkampen aanwezig te zijn; en ook pastoor Joop Boers (93), die Emmaus bezocht vanaf de eerste opening in april 1989 en die - waar hem dat fysiek nog mogelijk was - groepen steunde bij hun activiteiten op Emmaus; laatstelijk nog in de zomer van 2020.

In de dagelijkse gebedsmomenten op Emmaus bidden wij voor hen, niet alleen via uw opgegeven misintenties (misintenties@emmausbezinningscentrum.nl), maar ook als we langs andere weg van uw zorg horen. Contact ons dus gerust.

Maar ook Emmaus heeft het zwaar op dit moment.

Zoals u weet, zijn wij geen bedrijf. Emmaus is een *project*: een project van ontmoeting en evangelisatie. Emmaus heeft geen winstoogmerk en houdt geen



Paasbrief Emmaus

grote reserves aan. Ons doel is slechts het behoud van ons gebouw, om dat aan onze groepen voor zo laag mogelijke prijs ter beschikking te stellen als plaats van gebed en ontmoeting; ontmoeting van mens tot mens en ontmoeting tussen God en mens.

In de 100 jaar van het bestaan van ons missiehuis hebben zóvelen hier Zijn aanwezigheid gevoeld in gebed, of Zijn hand in hun leven herkend in een bijzondere ontmoeting. Emmaus is een plek waar Gods stem nog hoorbaar klinkt; waar Zijn barmhartigheid tastbaar is. Veel van onze gasten hebben dat ervaren. Het is ons voorrecht om de verandering in hun ogen te zien. Een ontmoeting van hart tot hart, een ontmoeting tussen mens en God..., zo'n ontmoeting kan een leven veranderen!

Maar ondertussen wordt het ongemeen spannend of Emmaus behouden kan blijven. De laatste drie maanden verliest Emmaus ongeveer EUR 30.000 per maand, met name vanwege een weeffout in de steunregelingen van de overheid. Omdat Emmaus een kerkelijke instelling is – en als zodanig geregistreerd staat in de openbare registers – is de tegemoetkoming in vaste lasten voor ons gefixeerd op een (zeer) laag bedrag, ongeacht de werkelijke hoogte van die vaste lasten.

Het gevolg is dat wij alle zeilen moeten bijzetten om de eindjes aan elkaar te knopen. Mede door uw genereuze hulp is Emmaus tot dusverre gefinancierd gehouden, maar Emmaus heeft inkomsten uit verhuur nodig om de zomer goed door te komen. Gelukkig beginnen de signalen wat dat laatste betreft gunstiger te worden. Wij hopen per 1 juni a.s. weer open te kunnen gaan, al hangt veel af van het succes van het vaccinatieprogramma.

Maar de *lockdown* heeft ons ook gelegenheid gegeven onze administratie kritisch door te lichten en verbeteringen aan te brengen. In het verleden blijkt een kluit van uiteenlopende prijsafspraken te zijn ontstaan. Dit zorgde het afgelopen jaar voor veel extra werk en soms ook voor irritatie, bijvoorbeeld als onze administratie bij facturatie de zoveelste afwijkende afspraak uit het oog was verloren.

Wij zouden daarom graag naar meer eenvormigheid willen, op basis van de standaardtarieven die we al jaren hebben, maar waar in het verleden met regelmaat van is afgeweken om onze gastgroepen tegemoet te komen. Die standaardtarieven zijn zo laag als mogelijk en zodanig dat wij bij 15.000 overnachtingen op jaarbasis net kostendekkend draaien, vooral dankzij donateurs en tientallen vrijwilligers.

Helaas zijn er (te) veel gastgroepen die onder die kostprijs huren. Deels is dat een bewuste keuze: wij willen toegankelijk blijven voor mensen met smallere beurs, maar er zijn ook gastgroepen waar dat niet (of minder) aan de orde is. Zij laten (onbewust) dus in feite de gastgroepen die een hoger tarief betalen, meebetalen



Paasbrief Emmaus

aan hun voordeligere tarief. Het zou fijn zijn als ook zij hun steentje bijdragen aan het onderhoud dat nodig is om ál onze gasten te kunnen blijven ontvangen voor een eerlijke en toegankelijke prijs. Op die manier dragen we het project van Emmaus samen verder: werknemers, vrijwilligers, donateurs én (alle) gasten.

Maar hoe willen we dat in concreto met elkaar realiseren?

1. Iedere gastgroep die bij ons heeft geboekt, ontvangt een schriftelijke bevestiging van de eerstkomende reservering, incl. de afgesproken prijs. Uiteraard respecteren we die. Blijft u er overigens wel rekening mee houden dat wij de meerkosten waar de COVID-regels ons toe verplichten (dagelijkse professionele schoonmaak) deels aan u moeten doorbelasten.
2. Bij die bevestigingsbrief zit een bijlage. Daarin staat hoe de eerder overeengekomen prijs zich verhoudt tot onze (langjarige) standaardtarieven. Dit percentage geeft weer hoeveel de overeengekomen prijs onder of boven vorenbedoelde standaardtarieven zit.
3. Doreen Pais en Mark Beijaard bellen u vervolgens op om uw reservering te controleren en de uitkomst van de berekening te evalueren. Samen kijken we dan hoe we eventuele verschillen bij volgende reserveringen kunnen verkleinen.

Wij hopen (en gaan daar eigenlijk ook wel van uit) dat u er begrip voor hebt dat wij onze groepen in evenredigheid willen laten bijdragen.

En natuurlijk blijven wij, ondanks de moeilijke tijden die ons treffen, van harte bereid om u tegemoet te komen daar waar de kosten van verblijf voor sommige van uw gasten aan deelname in de weg zouden staan. Dat mag nimmer gebeuren!

Emmaus kan deze mensen financieel steunen via de (bescheiden) eigen steunstichting Rabboeni. Ook kunnen wij u helpen met het indienen van een meer omvattende aanvraag bij een groter christelijk steunfonds.

Hopelijk kunnen we elkaar op korte termijn weer ontmoeten op Emmaus!

Verenigd in Christus, *Hij is verrezen!!*

Namens Karel en Tiny Pouwels, Maurice Schemkes, Bart Theunissen,
Doreen en Adrian Pais en alle medewerkers van Emmaus,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Vergouwen'.

Guido Vergouwen