



Emmaus in actie

Emmaus, 16 maart 2022

Lieve vrienden van Emmaus,

Emmaus gaat gedurende 6 maanden 60 tot 100 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne opvangen. In de Rafaelvleugel (achter de kapel).

Eerlijk is eerlijk, wij hebben in eerste instantie gearzeld: "Is dat wel onze missie?", "Kunnen anderen dat niet (beter) doen?", "Wij hebben al toezeggingen gedaan aan onze eigen gasten.", "Het is veel extra werk voor een heel klein team.", "OK, misschien enkele gezinnen, als het ons werk niet teveel verstoort."

We werden door goede bekenden benaderd met de vraag: "Emmaus doet toch ook zeker wel iets? Jullie hebben zoveel bedden." Maar wij besloten nog niets.

En toen zagen we afgelopen vrijdag in de media hoe een klooster met slotzusters in Oekraïne de deur opende voor radeloze gezinnen. Zusters gaven hun bed af en sliepen zelf op de grond. Ze wisten niet hoe ze het financieel rond moesten krijgen, maar ze lieten hun hart spreken. En ze straalden vreugde uit, ondanks hun angst en gebrek aan overzicht. Moeder overste zei: "We feel blessed, not stressed." En wij? Wij aarzelden nog.

Later die dag kwam het crisisteam van de gemeente op onze locatie kijken. Dag en nacht werkten ze (ook in het weekend). Het hoofd huisvesting zei tegen ons: "Als jullie ons willen helpen met de opvang, dan komt er een locatiemanager voor Emmaus." Toen wij vroegen wie zou komen en waar die dan vandaan zou moeten komen: "Ik weet het nog niet, maar als we niet snel genoeg iemand vinden, dan kom ik er zelf zitten."

De gemeente helpt ons met allerlei zaken en draagt ook bij in de kosten.

God gebruikt soms anderen om zich aan je te openbaren. In onze menselijke organisatiedrang, in de wens om Emmaus post corona (financieel) weer op orde te krijgen, waren we – ondanks alle goede bedoelingen – bijna voorbij gelopen aan de nood die zich direct naast ons pad liet zien. Een zuster in Oekraïne en een ambtenaar in Vught zijn ons gestuurd om ons te laten beseffen dat wij in deze crisis een werk van barmhartigheid mogen vervullen.

"Bidden is je verstand, je gedachten en je hart naar God opheffen", zo luidt een prachtige omschrijving uit de 8^e eeuw (van de monnik Johannes Damascenus). In gebed mogen we de dagelijkse zorgen en beslommingen even neerleggen en 'intunen' op onze vriendschap met God. In deze veertig dagen worden we uitgenodigd dat met wat meer aandacht en tijd te doen en wat minder toe te geven aan onze menselijke verlangens.



Emmaus in actie

Dat kunnen allerlei menselijke verlangens zijn, ook het verlangen naar een rustig leven, of naar 'tijd voor mijzelf' zijn. Vasten hoeft niet alleen minder (vlees) eten te betekenen. Ons hart vindt rust als we wat minder ons eigen belang najagen, maar wat meer om ons heen kijken naar wie God op ons pad stuurt. Soms staat die pal voor onze neus en worden we gevraagd iets (van onszelf) te geven.

Naast bidden en onthechten worden we deze veertig dagen ook uitgedaagd om iets te geven. Vroeger werd dat een 'aalmoes' genoemd. Aalmoes komt van het Griekse woord *eleèmosynè* dat 'medelijden' betekent. Een aalmoes is een daad van medelijden, een 'liefdegift'. Geven is de meest concrete uitdrukking van liefhebben.

Onze gift mag gerust een beetje wegnemen van wat essentieel is voor ons. Van onze rust, van ons vermogen, van onze aandacht. Het mag pijn doen. Het is immers een offer. Door te geven *van onszelf*, geven we *onszelf*.

Beste vrienden, onze planning was om de veertigdagentijd te gebruiken voor onszelf: om wat rust te nemen en jullie aandacht en gebed te vragen voor de nood van Emmaus. Het is echter anders gelopen. Wij hebben 'ja' gezegd tegen hulp in een veel grotere nood.

De vorige week en het voorbije weekend is vrijwel continu doorgewerkt om onze Nederlandse gasten te vragen in te schikken: tientallen reserveringen moeten worden omgeboekt. Vanuit jullie, onze gastgroepen, viel daarbij geen onvertogen woord. Wij kregen heel veel lieve en positieve reacties. Heel veel dank daarvoor!

De komende periode gaat hectisch zijn, want met hulp van de gemeente worden onze twee andere vleugels helemaal afgescheiden, zodat onze Oekraïense gasten privacy hebben en onze twee andere vleugels (de hoofdbouw van Michael en de nieuw bouw van Gabriël) zonder problemen kunnen doordraaien. Dat is veel extra werk, voor een klein team. Alle steun is welkom.

Allereerst doen we een oproep om een gebedsketen te vormen, specifiek voor de mensen die Emmaus de komende week toevertrouwd krijgt, maar ook voor de zonen, mannen en vaders die in Oekraïne zijn achtergebleven. Rector Bart Theunissen en Doreen Pais zullen die gebedsactie coördineren. Jullie horen daar nog meer over.

Op de tweede plaats is jullie steun in natura ook zeer welkom. Er is van alles nodig: van knuffels en voetballen tot stofzuigers en wasmachines; van muziekinstrumenten tot (niet meer gebruikte, lege) laptops. Maar denk ook aan extra hulp bij hand-en-spandiensten: een extra gastdame in onze huiskamer, hulp bij het maken van een kindveilige afrastering langs de autoroute naar de parkeerplaats en een erfafscheiding in de tuin van Rafael. Anja Vergouwen en Adrian Pais zullen dat coördineren. Ook daar hoort u nog meer over.



Emmaus in actie



Ten slotte is ook het bankrekeningnummer van onze **steunstichting Rabboeni** geopend. Dit is om de niet gefinancierde kosten te dekken en om materialen aan te schaffen, maar ook om een veilige en rustige plek te kunnen geven, om onze missie voort te zetten en om deze mensen verder op weg te helpen. Het bankrekeningnummer van stichting Rabboeni is: **NL88 RABO 0118 2587 37**

Nederland heeft al veel gegeven, maar wij vragen jullie om nog een keer te kijken of je deze periode wat kunt missen. Rabboeni is een ANBI lichaam. Giften zijn aftrekbaar. Iedere cent van uw euro komt ten goede aan de missie. Iedere euro maakt verschil!!

Heel veel dank voor jullie steunen gebed.

Namens Doreen en Adrian Pais, Karel en Tiny Pouwels, Maurice Schemkes, Miriam Casarotto, Bart Theunissen (pr.) en alle medewerkers van Emmaus,

Guido Vergouwen

ANBI

Een gift aan Emmaus kan ook. RKI Beziinningscentrum Emmaus is een erkende ANBI-instelling. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting. Na overmaking van uw gift aan Emmaus (IBAN: NL83RABO0157339351) ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging ten behoeve van uw jaargave.